

Anderlecht won met 3-1

Dendermonde verdiende 3-3

WE SPELEN MET OPEN KAARTEN

Supporter van Anderlecht of supporter van Dendermonde: “We spelen met open kaarten!” Dit is: zeggen gelijk het is en zeggen wat we meenen. We mogen nu den schijn hebben van met Dendermonde te zijn, maar iedere supporter van Anderlecht (en er waren er honderden en honderden – Pierre Buyle inbegrepen) – moet ons bekennen dat de match tegen de promotie-ploeg van den A.V.D. hunne lastigste match geweest is die ze voor het behoud van hunnen kampioenstitel hebben moeten spelen. Tegenover den enkeling die z’n vinger durft opsteken zullen wij het tegenovergestelde bewijzen. We willen niet doen aan “chauvinisme” en we verstaan heel goed, dat Anderlecht hare plaats in eere-afdeling ten volle verdiend, maar wat wen ten andere toch weten en gezien hebben, is, dat Anderlecht met hun 3-1voorsprong vóór de rust nog niet gewonnen was en dit nog niet vóór de laatste vijf minuten... Technisch speelde Tienen te Dendermonde beter dan Anderlecht en Dendermonde won... Een vol uur was Dendermonde de meerdere van Sportkring en de A.V.D. verloor! Legge uit wie kan. Toch zullen wij probeeren ons gezegd in de mate van de nuchtere werkelijkheid te staven.

GHIJSSELS !... PAUWELS !...EN MERTENS !...

Drie doelwachers... waarvan er eigenlijk maar twee tellen natuurlijk. De eerste Ghysseels, die zich vóór de match kwetste, werd vervangen door Pauwels, de reserve-doelwachter... En hier rijst de vraag: “Verloor Dendermonde de match bij ’t falen van hunnen reserve-doelwachter? “ We willen hier niet kordaat op antwoorden omdat we met den besten wil van de wereld niet kunnen zeggen dat Dendermonde met Ghysseels in doel meer goalen zou gemaakt hebben dan met Pauwels, ook nog dat die penalty van Dendermonde hierdoor onder de dwarslat zou terecht gekomen zijn, maar wat we ten andere toch gezien hebben is, dat, had Anderlecht met een reserve-keeper – in plaats van Mertens – moeten spelen hebben, buiten die slecht gegeven penalty ook kon verloren hebben... De Anderlechtsche doelwachter heeft wellicht de zegepraal bewerkt want Dendermonde was veel gevaarlijker voor doel dan de Anderlechtenaren en vooral den tweeden helft en de eerste tien minuten na den uitzet.

EEN EERSTE HELFT MET DOELEN 1-3

EEN TWEDE HELFT ZONDER...

Een zonderlinge loop voorwaar voor den kapitalen match der twee tegenstrevers. Een eerste helft met vier doelen... Een tweede, zonder... Sprekende cijfers! Evangelie echter is wat anders. De tweede helft was boeiender dan de eerste en toch kwam er van weerskanten niets van in huis. Hoe kwam dat? We zullen het in korte lijnen uitleggen... Daar Raemdonck den toss won speelde Dendermonde met wind en regen in den rug... Cooreman en Mertens kunnen de eerste seconden reeds probeeren... zelfs een corner brengt niets op en die eerste tien minuten spel was Dendermonde de baas. Er werd heel vlug gespeeld en de bal vloog van ’t eene doel naar ’t andere. Pauwels moet enkele keeren ingrijpen op schoppen van Ramburg en Gets... Hierachter volgt het eerste domme goal onvoldoende gehouden door Pauwels met het spijtig gevolg dat Cooreman in eigen netten doelt... Dit was aan den 15^e min. Nogmaals wordt Pauwels aangevallen waarna Raemdonck Mertens onder vuur neemt die prachtig redt. Morel, Cooreman en Mertens shotten naar goal dat het een plezier is maar den Anderlechtschen doelwachter speelde meesterlijk en redde alles. Na een korten aanval wordt Pauwels verrast en nummer 2 zit binnen... De lokalen vallen maar gedurig aan en Reyns zet op de lat waarvan Morel gebruik maakt om het eerste tegenpunt te netten...(1-2). Weer gaat het spel over en weer tot Luxem een schot lost op den keeper die onvast houdt en onvermijdelijk binnen gaat (1-3). Nog enkele minuten valt Dendermonde aan als M.Baert affluit. Er had voorwaar niemand gedacht dat 1-3 de einduitslag zou wezen van die match en zekerlijk dan nog daar er den tweeden helft

hard en nijdig werd gespeeld met de bezochten als meerderen. Voeg daarbij die slecht gegeven strafschop...Raemdonck wil dikwijls probeeren maar lukt niet altijd in zijne opzetten; hij scheen niet zoo zeker zoo trapvast...Vóór het Anderlechtsche doel was het sommige momenten erg troebel maar telkens was daar een Mertens die er broodnoodig alle standjes kwam opklaren...We hebben onze voor-spelers al besluitvaardiger weten spelen, dit hoeft gezegd. Maar Mertens' werk in 't doel was een verbeterde uitgave van Ghysse's werk in Anderlecht, dat staat vast...

EN ANDERLECHT ? ZULT GE VRAGEN...

De vijf één nederlaag die Dendermonde te Anderlecht opliep was een gemakkelijke zege der lokalen, dit bekennen we ootmoedig aangezien we het verloop van die match hebben bijgewoond, maar dat het te Dendermonde van geen leien dakje zou loopen, daarvan waren we overtuigd en Anderlecht eveneens, daarbij dat hebben ze zelf ondervonden. Ze wisten en waren overtuigd van het kapitaal belang hunner te leveren match en hebben er zich terdege voor geweerd om de overwinning te behalen ze weze hun gejongd uit de grond van ons hart. Wit is wit en zwart is zwart! Doelen tellen! Cijfers spreken! Buiten den doelwachter Mertens hebben we echter in het Anderlechtsche elftal geen uitblinkers gezien... Ze speelden hun spel, bewust van het hooge belang, maar hun schotten naar de goal waren niet zeker en niet afgewerkt. Pauwels hield wat hij kon. Mertens hield wat hij moest en daar ligt buiten die penalty, het verlies van Dendermonde, Van groote indrukking der twee partijen is geen sprake, maar van de lokale meerderheid over den heelen speelfaze mag men wel gewagen. De spelers die meest opvielen bij Anderlecht waren Paduwat, Luxem, Kluitmans, Ramburg, Gets, Elsocht en vooral Mertens. De wit-mauve ploeg is erg beweegbaar en dat is wellicht hun grootste verdienste; hunne vlugge verplaatsin langs beide vleugels valt erg op.

EN DENDERMONDE ?

Van den doelverdediger hebben we ons gedacht gezegd en willen er bijvoegen dat hij den tweeden helft al veel zekerder zijn man stond. Back De Geest deed uitermate zijn best. De voorlijn was niet zoo besluitvaardig als vroeger, toch was ze steeds gevaarlijk en moest er een Mertens in doel staan om half gemaakte kassen te verhinderen. De half-backs en Cooreman deden wat ze konden...In het geheel leverden ze prachtig werk en speelden tot het uiterste toe om de zege en dat hebben we graag gezien. Anderlecht was vijf minuten vóór het einde nog niet gewonnen want Dendermonde hamerde maar steeds naar doel echter zonder goed gevolg...De heer Baert was de man die zulke lastige en kapitale partij tot ieders bevrediging tot het einde goed leidde.

LODE HEUVINCK